

Programma
Vorming en Toerusting
seizoen 2019 – 2020



Protestantse Gemeente
Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil

Voorwoord

De Taakgroep Vorming en Toerusting organiseert activiteiten als **ontmoetings**plaats voor gemeenteleden.

Onderwerpen als geloof en samenleving, (christelijke) kunst, muziek, excursies, gespreksgroepen. een boekbespreking, een film, stiltewandelingen en politiek-maatschappelijke onderwerpen kunnen een plek krijgen.

Het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland is dit jaar **'Een goed verhaal'**. In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met de natuur of zorgen voor een ander. Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst, maar ook op allerlei andere plekken, zijn we bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal brengt je in beweging en deel je met anderen.

We hebben dit jaar een programma samengesteld, waarbij vele 'goede verhalen' zullen worden verteld, die ons uitnodigen om elkaar te ontmoeten en 'in beweging te blijven'.

In dit boekje volgt een overzicht van de volgende activiteiten:

- Themabijeenkomsten
- Een theatervoorstelling
- Gespreksgroep (Gemeente Groei Groep)
- Stiltewandelingen

Indien u vragen heeft horen we dat graag.

Greetje Heerlien-Poll, voorzitter (sept. 2019)

THEMA-bijeenkomsten:

Dit is inmiddels geweest.

Vrijdagmorgen 20 september 2019

Bezoek Museum 'Het Joodse Scholttje' en Joodse
Begraafplaats, Leek

Dinsdag 15 oktober 2019

Lezing: Interkerkelijke Organisatie 'Open Doors'-'Over hulp
aan vervolgte christenen'



OpenDoors

Wereldwijd worden meer dan 245 miljoen christenen gediscrimineerd, mishandeld of zelfs gedood om hun geloof.

Een Bijbel in de kast hebben staan, openlijk over je geloof kunnen praten: het lijken heel vanzelfsprekende dingen. Maar in Noord-Korea kan alleen het bezit van een Bijbel er al toe leiden dat je met je hele gezin in een strafkamp wordt opgesloten. In Iran en andere moslimlanden kunnen christenen vaak alleen maar in het geheim in kleine groepen samenkomen.

Een spreker van Open Doors vertelt tijdens de themabijeenkomst over christenvervolgging, onder meer aan de hand van eigen ontmoetingen met vervolgte christenen. Waar worden christenen vervolgd en waarom? De verhalen uit de vervolgte kerk zijn vaak schrijnend, maar bevatten ook een inspirerende boodschap. Over standvastig blijven in geloof, moed om trouw te blijven en vijanden lief te hebben en de kracht van gebed.

Open Doors is een interkerkelijke organisatie die sinds 1955 vervolgte christenen steunt. Open Doors brengt bijbels, geeft training en praktische hulp aan christenen in zo'n zestig landen.

Meer informatie: www.opendoors.nl.

Spreker: nog niet bekend; info. volgt t.z.t. in Kerksein
Datum: dinsdag 15 oktober 2019 **Aanvang:** 19.45 uur
Locatie: 'Ons Centrum' te Oldekerk
Kosten: € 3,--
Opgave: Boukje de Jong, tel. 505722,
e-mail: boukjeg@hotmail.com

Dinsdag 12 november 2019

'Beeld en muziek rondom de dood' – Saskia van Lier



Vorig jaar december heeft Saskia van Lier ons verrast met een boeiende avond over 'Beeld en muziek rondom Kerst'. De presentatie op de avond van 12 november betreft eenzelfde formule (dus met beeld en muziek), maar ditmaal 'rondom de dood'.

Het zogenaamde 'requiem' (dodenmis) is de bekendste muziek met de dood als thema. Het requiem heeft een vaste tekst, maar het

is door meerdere componisten verschillend op muziek gezet. Enkele van deze composities worden ten gehore gebracht.

Bij de muziek worden ook beelden getoond die laten zien hoe de dood in de loop der eeuwen is verbeeld, o.a. als 'eeuwige slaap', het hiernamaals, etc.

Saskia van Lier studeerde klassieke talen en godsdienstwetenschappen aan de RUG. Ze houdt zich bezig met kerkinrichting en met Groninger kerken.

Spreker: Saskia van Lier
Datum: 12 november 2019
Aanvang: 19.45 uur
Locatie: 'De Zaaier', Zandumerweg 1, Niekerk (naast de Liudgerkerk)
Kosten: € 3,--
Opgave: Wybe Feenstra , tel. 502510
e-mail: w.feenstra71@hotmail.com

Dinsdag 10 december 2019

**'Wandelen met God'
Annemarie van Heijningen**



Annemarie van Heijningen zal ons door middel van een aantal vragen proberen te laten zien hoe we kunnen 'Wandelen met God'. Want hoe kunnen we wandelen met God als we het zo druk in het leven hebben dat het ons opjaagt en voortstuwt? Als er verwarring is bij

christenen onderling en als we dreigen op te gaan in de massa? Ontdek het geheim van rusten in Christus, aan de hand van praktische handvatten over wandelen met God.

Er zal een boekentafel aanwezig zijn met de boeken van Annemarie.

Annemarie van Heijningen - Steenberg (1977) is getrouwd met Michel. Samen hebben zij drie kinderen.

Naast echtgenote en moeder, is Annemarie schrijver, spreker en vaste columnist bij EO-Visie. Boeken die op haar naam staan, zijn o.a. 'Ik kan het niet loslaten', 'Voor jou wil ik de allerbeste mama zijn', 'Refomeisje' en 'Getrouwd zijn is de hemel niet'. Haar nieuwste boek is: 'Ben je mooi gezegend mee'. Een luchtige speurtocht langs de meest uiteenlopende levensitems.

Als ze spreekt, is dat met een mengeling van levensernst en luchtigheid. Ze houdt ervan om in alles wat ze zegt en schrijft de verbinding te leggen tussen het geloof in God en het weerbarstige, dagelijkse leven.

Spreker: Annemarie van Heijningen
Datum: 10 december 2019
Aanvang: 19.45 uur
Locatie: 'Ons Centrum', Oldekerk (achter de Ichthuskerk)
Kosten: € 3,--
Opgave: Boukje de Jong, tel. 505722 of 06-42 051232
e-mail: boukjeg@hotmail.com

Dinsdag 21 januari 2020

Wandkleden – mevr. Jantsje Oost



Het verhaal gaat over de visie en omgang met de natuur van de indianen ('de rode man'), tegenover de blanken ('de witte man').

Mevr.Oost vertelt over de wandkleden (zelfgemaakt) en laat hier passende muziek bij horen.

Toelichting:

Het is 1854 in noordwest Amerika. In rap tempo wordt door de blanke regering grondgebied van de Indianen in bezit genomen voor eigen exploitatie.

Opperhoofd Seattle van de Duwamish en Suquamish Indianen uit tegenover gouverneur Isaac Stevens scherpe kritiek op de blanke regering. Hij houdt tegelijk een vurig pleidooi voor een goed beheer van aarde, water en lucht.

Het wordt zijn later wereldberoemde redevoering:

'Hoe kun je lucht bezitten?'

Deze oude teksten zijn uitgebeeld in veertien vrije creaties in textiel, machinegenaaide wandkleden van 90 x 90 cm.

Spreker: Jantsje Oost, Buitenpost

Datum: 21 januari 2020

Aanvang: 19.45 uur

Locatie: 'Ons Centrum', Oldekerk (achter de Ichthuskerk)

Kosten: € 3,--

Opgave: Greetje Heerlien, tel. 503574

e-mail: gheerlienpoll@ziggo.nl

Dinsdag 11 februari 2020

De werking van de Heilige Geest - ds. Wouter Slob



In de recente theologie is een verschuiving waar te nemen van de vraag of God bestaat, naar de vraag wat God betekent. Interessant genoeg is die verschuiving in zekere zin begonnen met atheïstische filosofen, die het christelijke geloof echter wel degelijk serieus nemen. In dit denken is hernieuwde aandacht voor de drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoewel dit een erg abstract

leerstuk kan lijken, gaat het juist om de concrete betekenis van het geloof. Om de relevantie in ons eigen leven. Daarin is specifiek ruimte voor de werking van de Heilige Geest. Maar hoe werkt dat dan, en wat merk je er van? Toen ooit met Pinksteren de Geest werd uitgestort, hadden de leerlingen van Jezus tongen van vuur op het hoofd en spraken ze een merkwaardige taal. Maar ook toen was de boodschap niet zomaar voor iedereen duidelijk: sommigen meenden dat de leerlingen 'te veel zoete wijn op hadden.' De Geest is ongrijpbaar, en soms ook wat verdacht. Want hoe weet je wanneer de Geest spreekt, of dat iemand zich onterecht tooit met het gezag van God? In zijn brief aan de Korintiërs signaleert ook Paulus deze vraag, en heeft er een oplossing voor: uiteindelijk zal de liefde het laatste woord moeten hebben. Een belangrijk inzicht; ook volgens een oud christelijke tekst is God aanwezig, daar waar de liefde wordt waargemaakt (*Ubi caritas et amor, deus ibi est*).

Datum: 11 februari 2020
Aanvang: 19.45 uur
Locatie: 'De Zaaier', Zandumerweg 1, Niekerk (naast de kerk)
Kosten: € 3,--
Opgave: Greetje Heerlien, tel. 503574
e-mail: gheerlienpoll@ziggo.nl

Donderdag 19 maart 2020

**Teksten (gedichten en gebeden) uit het Liedboek -
Corinne Kat en Wybe Feenstra**



“Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk” is verschenen in 2013 als opvolger van het Liedboek voor de Kerken (dat 40 jaar dienst heeft gedaan als liedbundel in vele kerken).

Naast de 1016 liederen die een plek hebben gekregen in het Liedboek is er ook ruimschoots plaats ingeruimd voor allerlei gedichten en (gebeds)teksten.

Klaas Holwerda (secretaris van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied) schrijft daarover het volgende in het ‘Ten geleide’: “Dit boek is niet enkel bedoeld voor gebruik in kerkdiensten, maar evenzeer om te functioneren op andere momenten en plaatsen, bijvoorbeeld in getijden en persoonlijke meditatie, pastoraat en geloofsgesprek, gezin en school’.

We willen op deze avond enkele teksten met elkaar lezen en bespreken. Mogelijk is dat ‘Laat heb ik u lief gekregen’ (een tekst van Augustinus op blz. 1439) of de intrigerende tekst ‘Kleine koe’ (op blz. 1525).

- Groep:** max. 10 personen;
Begeleiding: Wybe Feenstra en Corinne Kat
Datum: 19 maart 2020
Aanvang: 19.45 uur
Locatie: ‘De Zaaier’, Zandumerweg 1, Niekerk (naast de Liudgerkerk)
Kosten: geen
Opgave: Wybe Feenstra , tel. 502510
e-mail: w.feenstra71@hotmail.com

VOORSTELLINGEN:

Zondag 15 maart 2020

Voorstelling 'Dwars door de Bijbel'

Verhalenverteller Kees Posthumus (leeftijd 9+)

KEESPOSTHUMUSVERTELT

In "Dwars door de Bijbel" snelt Posthumus van Genesis naar Openbaringen, en weer terug. In tientallen korte verhalen, samenvattingen en nieuwe liedjes gaat hij op reis door de Schrift. Het gaat hem daarbij vooral om de 'dwarse' verhalen, over dappere doorzetters en dwarsliggers. Verhalen die je ook op een nieuwe manier kunt bekijken, dan doorgaans het geval is. Verhalen waar je soms ongemakkelijk van wordt en die je aan het denken zetten. Geen verhaal is veilig. De torenbouw van Babel, in allerlei talen. De verloren zoon, heen en weer terug. De barmhartige Samaritaan, verteld vanuit de man die gewond aan de kant van de weg lag. Jefta met zijn onmogelijke belofte, Jona op zijn kansloze missie. De Bijbelverhalen zijn het leven zelf, vol liefdes, teleurstellingen en wonderen, vol butsen en deuken, vol geloof, hoop en liefde. In ruim een uur bent u/ ben jij weer helemaal up-to-date met de Bijbel.

De voorstelling wordt gemaakt in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland en sluit aan bij het jaarthema 'Een goed verhaal'.

De voorstelling kost € 5,-- per volwassene.

Kinderen zijn gratis.

Het programma is voor kinderen vanaf 9 jaar goed te volgen.

Datum: zondag 15 maart 2020

Aanvang: 19.00 uur

Locatie: Ichthuskerk te Oldekerk

GESPREGSGROEP:

Dinsdag 24 september 2019



Gemeente
Groei
Groepen



Vanaf 24 september 2019 komt de Gemeente Groei Groep weer bijeen. De GGG is een groep van mensen die elke veertien dagen samenkomen in de huiskamer van een gastgezin. Het komende seizoen zal dat op een dinsdagavond zijn. We gaan samen in gesprek over de bijbel en het christelijke geloof, over de kerk en samenleving, over elkaars lief en leed. We zingen en we bidden. Het onderwerp voor het komende seizoen is nog niet bekend. Dat gaan we op de eerste avond bespreken.

Iedereen die mee wil doen aan de 'gezamenlijke zoektocht' van de GGG is vanaf 20.00 uur van harte uitgenodigd op de Noorderkluft 17 te Niekerk. De eerste avond in het nieuwe seizoen is dinsdag 24 september (week 39)

Informatie: Jaap en Janke Wieringa, tel. 505838
e-mail: jaapjankewieringa@online.nl

STILTEWANDELINGEN:

De stiltewandelingen starten in de Liudgerkerk te Niekerk.

We komen eerst een kwartier bij elkaar, daarna wandelen we en tot slot drinken we gezamenlijk koffie in 'De Zaaier'.

Woensdag 25 september 2019, in de week na Startzondag, 's morgens om 9 uur.

Woensdag 18 december 2019, in de adventstijd, 's morgens om 9 uur.

Woensdag 20 mei 2020, de woensdag voor Hemelvaartsdag, 's avonds om 19.30 uur.

Uitzondering dit jaar is de wandeling in de veertigdagentijd.

Op woensdagmorgen 1 april 2020 gaan we naar Nijkleaster in Jorwert.

Nijkleaster 'klooster nieuwe stijl' is een plek voor rust, inspiratie en gemeenschap. Iedere woensdagochtend is er een ochtendgebed en Kleasterkuier, ook voor gasten.

We hebben al eerder meegedaan. Vanuit de gemeente is gevraagd dit nogmaals te organiseren.

Voor de stiltewandelingen in eigen dorp is vooraf geen opgave nodig.

Voor het bezoek aan Nijkleaster, Jorwert komt te zijner tijd informatie in Kerksein (datum, opgave, etc.).

Taakgroep Vorming en Toerusting 2019 – 2020

Ds. Wybe Feenstra

Maja Swart-Andela, kerkelijk werker

Boukje de Jong-Marinus

Jan Bos

Greetje Heerlien-Poll

Eindredactie programmaboekje: Henk Grashuis

